

IN DE BIEB STAAN TIJDMACHINES

Koos Meinderts

In de bieb staan tijdachines
in de vorm van een boek.
Stap maar in, begin te lezen
en je bent voorlopig zoek.

Zoefff, daar ben je in Egypte
of in het Oude Griekenland.
En je bent een dik boek verder
bij de Romeinen aanbeland.
Kriskras reis je door de eeuwen
in een papieren tijdmachien.
Hoe het er precies aan toeging
kun je aan de plaatjes zien.

Je loopt in de middeleeuwen
mee op kruistocht, hand in hand
met wel duizend andere kinderen
op weg naar het Beloofde Land.
Of je bent op Nova Zembla
met Willem Barentsz in één huis.
Het is koud en het is winter
en je mist je moeder thuis.

Je woont als turfsteker
met een veel te groot gezin
in een schamel plaggenhutje.
Je voelt je klein en veel te min.
Of je werkt op een plantage
en je bent iemands bezit,
alleen omdat jij zwart bent
en de plantagehouder wit.
Je leest mee met Anne Frank
wat ze in haar dagboek schrijft.
Hoe ze ondanks oorlog en ellende
ook gewoon een meisje blijft.

Wie het heden wil begrijpen
gaat het beste maar op zoek
in de bieb vol tijdachines
in de vorm van een boek.